

AUTISME & HUMOR!...hoe durf je!?

Dat autisme een ernstige problematiek inhoudt is ondertussen zeker geweten.

Is het dan mogelijk dat het woord 'humor' samen met 'autisme' gebruikt wordt?

Net via deze ernstige kant komen we in contact met die andere zijde van het autisme: mensen met autisme doen ons vaak lachen! Ook al is dat niet hun bedoeling!

Door hun 'letterlijkheid' en hun problemen met 'betekenisgeving' komen de mensen met autisme vaak verrassend over, tot zelfs als echte komieken.

Langs de andere kant zijn er ook vele humoristen die autistische trekjes gaan gebruiken in hun acts.

Beide onderwerpen brengen ons tot het idee om via een plezierige wijze even stil te staan bij het denkpatroon van deze mensen met autisme. Met een lach en misschien hier en daar een traantje wordt hun wereld eens langs een andere kant beschenen.

En misschien komt zo het autisme in ieder van ons wel even naar boven!

Gie Colin was dertig jaar betrokken met het autisme als leraar (ondertussen 'oud' leraar) in het Buitengewoon Onderwijs te Leuven, maar daarnaast ook als docent in verscheidene hogescholen in Vlaanderen en Nederland en als gastspreker op tal van locaties in binnen- en buitenland.

Als pionier in de anti-werking stond hij aan de wieg van de eerste klas voor jongeren met autisme op secundair niveau in Vlaanderen.

Hij is ook jaren voorzitter geweest van de Stuurgroep Autisme van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Als **autisme-consultant** blijft hij steeds bereid op je vragen in te gaan.

gie.colin@telenet.be

